

Tasavvuf Gazetesi

28 Aralık 2012/Cuma

"Yaratan Rabbinin ismi (ile işaret ettiği hakikatin olan kuvveler) ile OKU! İnsanı Alak'tan (kan pıhtısı; genlerden) yarattı. Oku! (Çünkü) Rabbin Ekrem'dir! O ki, (O Rabbanî özellikleri ve genetiğini) Kalem olarak öğretti (programladı)! (Yani) insana bilmediğini talim etti."

Alak Suresi: 1-5

[AHMED HULÛSİ

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

□

"Bizimle münafıklar arasında yatsı ve sabah namazlarında hazır bulunma farkı vardır. Onlar bu iki namaza muktedir olamazlar."

(Kütüb-ü Sitte)

□

TESLİMİYET... Beğeni sahip olmayı getirirken, Muhabbet teslimiyeti getirir... Beğenen sahip olmak ister. Seven ise varlığını bağışlar... Parasını maddesini değil !!! Muhabbet Teslimiyeti getirir. Teslimiyetin ne kadardır? Muhabbetin kadardır. Muhabbetinin ölçüsünü anlamak istiyorsan teslimiyetine bak. Teslimiyetin ne ölçüdeyse muhabbetinde o kadardır. Yani muhabbetle teslimiyet at başı gider. Ne kadar muhabbetin varsa o kadar kendini

teslim edersin. Varlığını teslim edersin...  
Bir kadını ya da bir erkeği seviyorsun ve onun için nelerden vaz geçebiliyorsun görüyoruz. Peki Allah'ı sevdiğini söylerken acaba nelerinden vaz geçebiliyorsun? Biz tasavvufu sözlerle konuşuyoruz. Bunların bilfiil yaşamına girdiğimiz zaman, kıyametler kopar içimizde... Ve şunu kesin olarak bilin ki, ne zaman içinizde kıyametler kopmaya başlar haykırışlar yalvarışlar sızlanmalar ahlaklar oflar başlarsa, iste o zaman siz tasavvufun yaşamının kapısını açtınız demektir... Gidip sohbet dinleyip başkasına o sohbetleri anlatmak tasavvufa girmek değildir. Tasavvuf tümüyle bir kopuş bir yanış bir eriyiş bir tükeniştir... Ve bu alıştığın şeylerden koptukçada kopma sırasında o içindeki feryatları duyacaksın açık açık. İşte o zaman sen haline şükredeceksin. Yarabbi artık beni işin laklağından "haline" geçirmeye başladın diye. Bu işin haline beni erdirmeyi nasip ettiğin için sana ne kadar şükretsem azdır. İşte o zaman bir başka manasıyla sen tarikata girmiş olursun. Yani bu işin yoluna girmiş olursun... Yoksa bilgi toplamalar bilgi aktarımları o bilgileri hayalinde canlandırarak o bilgileri yaşıyorum sanmalar tasavvuf değildir...  
Üstad Ahmed Hulûsi

" Kendisiyle amel etmediğiniz müddetçe, bilginin çokluğu, sadece sizin kibrini artırır."

Hz. İsa

□

Allah'a ibadet etmenin tadına varayım diye müslüman olduğumdan beri doyasıya yemedim..

Hz. Ebu Bekir

□

Yükseklığı istedim, onu alçak gönüllülükte buldum.

Hz. Âli

□

Bela ve gamlar Mevla'nın sevdiklerine gösterdiği kamçıdır, vurdukça kendine çeker.

İmam-ı Rabbani Hz

□

Hüzün ki en çok yakışandır aşıklara. Yandık, yakıldık; ama hüzünden yana asla yakınmadık.

Şems-i Tebrizi

□

Felsefe kuşkucudur, rehberi ZAN dır.

Ahmed F. Yüksel

<http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam/Blogge r/?UyeNo=2474634>

<http://blog.milliyet.com.tr>

<http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel>

<http://blog.radikal.com.tr/>

□

Mahmud Erol Kılıç

<http://mahmuderolkilic.blogspot.com/?m=1>

[http://m.facebook.com/mahmuderolkilic?id=125098370866452&\\_rdr](http://m.facebook.com/mahmuderolkilic?id=125098370866452&_rdr)

□

Ölümün bizi nerde beklediği belli değil,  
iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim.  
Montaigne

□

<http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvuf-gazetesi.com-/>

<http://www.milliyet.com.tr/AnaSayfa/>

<http://www.okyanusum.com/>